

LUXE VERWENVAKANTIE MET TENDENS

IN HOTEL SPELDERHOLT

Beekbergen

29 juli t/m 5 augustus 2017



Deelnemers

**Martin van Arkel
Mimi Evers
Rob Visser
Wieneke Prinsen
Adri Dibbets
Piet Pit**

Begeleiders

**Tineke de Wal
Nicoline Beijderwellen
Monic Schaapveld**

Zaterdag 29 juli

Deze keer vertrekken we op een zaterdag, dat is raar! Alleen Joost is op kantoor van Tendens, hij is speciaal voor ons gekomen! Aardig hé!

Mimi is heel netjes op tijd, het eerste wat ze zegt is: Ik heb er zin in! Nou dat is te zien! Even later komt Wieneke ook. Alles gaat de bus in, we kunnen vertrekken. Op naar hotel Spelderholt in Beekbergen, voor onze luxe verwen-vakantie!

Maar eerst gaan we even naar Veenendaal, daar komt Martin. We zijn te vroeg, dus eten we lekker onze boterhammen op in de bus. Wieneke was zo verstandig om een grote plastic zak mee te nemen voor het afval! Goed zo, Wieneke!

Martin is ook ingestapt, we rijden door naar Beekbergen. De omgeving is al erg mooi, en zoals Mimi zegt: we hebben het getroffen met het weer. En het hotel ligt ook erg mooi, in het groen! Het is nog maar half twee, dus we gaan vast naar de kamers, zo he, die zijn groot, met ligbad en al! We pakken de koffers uit, kijken of het bed omhoog en omlaag kan, of de televisie het doet. Nou, alles werkt!

We gaan aan de grote tafel in de bar zitten, want een kopje koffie gaat er wel in. Martin wil graag een tostie met ketchup, maar helaas.... dat gaat niet lukken, we krijgen wel een grote schaal vol met broodjes! Mazzel!

Rond drie uur komen ook de vrienden Piet en Adri, die schuiven gezellig aan en drinken ook een kopje koffie. Daarna komt Rob ook, die kent het hier al, hij was hier vorig jaar ook al. En Mimi trouwens ook. En Tineke, Nicoline en Monic ook, we voelen ons helemaal thuis!



We gaan even een eindje wandelen rond het hotel. We horen een haan, dus gaan we zoeken waar die zit. Achter het koetshuis is een mooie tuin, met vlinderbloemen en druiven, en ja: een kippenhok!



Meneer de haan laat weer even weten dat ie er is, en de dames kip zitten rustig in het hoekje. Er zijn ook nog konijnen, groot en klein, lief hoor die Flappies! Martin maakt veel foto's, een echte fotograaf!

We wandelen rustig terug, en dan is het alweer bijna 6 uur. In het restaurant is al een tafel voor ons gedekt. Dat is wel heel luxe, we hoeven niet te koken! De kok gaat ons verwennen! Nou, en dat doet ie goed. Drie gangen! Eerst een zondagse kippensoep, ook al is het zaterdag.... daarna wordt de tafel helemaal volgezet met lekkere dingen: kibbeling met saus, rundvlees, witlof, heerlijke aardappeltjes, salade! Iedereen vindt het erg lekker! Goed gedaan, kok!

We hebben beneden ook nog een kamer waar we 's avonds kunnen zitten, ziet er gezellig uit! Na het eten gaan we daar naar toe. Voor een lekker kopje koffie of thee. Mimi werkt weer verder in haar kleurboek, dat wordt erg mooi! Wieneke begint aan een puzzel van 1000 stukjes, eens kijken of die deze week afkomt?!

Martin is flink moe, hij ligt al vroeg in bed. Daarna zoekt iedereen langzaam z'n kamer op. Lekker slapen!!



Zondag 30 juli

De eerste nacht hebben we achter de rug. Iedereen heeft goed geslapen. Adri en Piet waren al vroeg wakker, de anderen slapen wat langer door. Het is zondag, dus we doen het lekker rustig aan. We zitten om negen uur aan het ontbijt. Iedereen legt zelf z'n bordje vol, er is van alles: croissantjes, witte



bolletjes, krentebrood, met kaas of vlees, eitje erbij.... We doen lekker lang over het ontbijt, het is tenslotte zondag.

Het is mooi weer, het waait een beetje maar verder is het wel lekker, dus de koffie drinken we op het terras. Gezellig kletsen, Wieneke schrijft de kaartjes al vast, hele mooie door haar zelf gekleurde kaarten!

Adri vertelt dat Gordon getrouwd is, we vragen ons af met wie. Van ons wil niemand met hem trouwen, want zegt Wieneke, hij heeft het kapsel van een schaap en blaait net zo!

We hebben het ontbijt nog niet zo lang achter de kiezen, maar toch gaat de lunch er wel weer in. We krijgen een lenteisoepje vooraf en daarna neemt iedereen iets van het uitgebreide buffet.

Wie wil doet even een dutje, anderen schrijven in het dagboek of gaan kleuren of even naar buiten.

's Middags gaan we naar Apeldoorn, in een groot park speelt een bandje. Toen we aan het lunchen waren regende het heel hard, maar wij zaten lekker droog binnen. Nu is het gelukkig droog ook al lijkt het soms te gaan regenen. Het bandje is leuk, we dansen zelfs op de muziek!



Na het park zijn we op weg naar huis nog op een terrasje gaan zitten om wat te drinken. Dat was een gezellig terras naast een kinderboerderij. Van daaruit zijn we nog even bij de supermarkt een paar boodschappen gedaan. En toen was het al weer bijna zes uur, dus snel naar het hotel!

De tafel staat al voor ons gedekt. We krijgen een soepje vooraf, de ober dacht dat het tomatensoep met komkommer was, maar nee, het was tomatensoep met broccoli! En daarna zalm of maishoen, met aardappeltjes en worteltjes en broccoli. Heerlijk! En dan natuurlijk nog een toetje, yoghurt met rood fruit, zegt de ober, maar nee, het is geen yoghurt maar wel een lekkere witte pudding!



We gaan een verdieping lager, naar onze kamer Vijverzicht voor de koffie. Adri en Piet lopen eerst nog een stukje. Onderweg kwamen we langs kasteel het Loo, we weten eigenlijk niet wie daar woont, dus dat zoeken we even op op Google. En verder kletsen we wat, luisteren muziek, Mimi kleurt, Wieneke werkt haar

dagboek bij. En één voor één duikt iedereen in bed. Alweer een dag voorbij!!



Maandag 31 juli

Iedereen is wat vroeger wakker dan gisteren. We zitten al snel aan het ontbijt. Dat is weer heerlijk, veel verschillende dingen. Het is mooi weer dus de koffie drinken we deze ochtend lekker buiten op het terras.



Wieneke, Martin, Nicoline en Monic gaan zwemmen, in het zwembad van het hotel. Het water is echt lekker warm, zo kun je wel ontspannen.

Zeker Martin geniet enorm, dat kun je op de foto wel zien. Wieneke probeert het bubbelbadje, maar daar is het water toch iets kouder, snel maar weer het grote bad in.



Mimi, Rob, Adri, Piet en Tineke gaan snoezelen, lekker ontspannen liggen en kijken naar de mooie bewegende figuren.... als ze maar niet in slaap vallen!!

Daarna is het alweer tijd om te lunchen. Ossenstaartsoep! En kroketten voor op het brood. Dat is echt een luxe verwen-lunch.

Deze middag gaan we naar Garderen, de zandsculpturen bekijken. Het is gezellig druk, we vinden de beelden erg mooi, en ook erg knap gedaan. Kijk maar hoe mooi:



We nemen de tijd om alles te bekijken. We lopen er best een lekker tijdje rond. Dus dan hebben we wel dorst, we drinken wat op het terrasje. In het winkeltje hebben ze ook mooie ansichtkaarten, dus daar kopen we er flink veel van.



We rijden langzaam weer terug naar het hotel, want het is al bijna weer etenstijd. Alleen hebben we nu een andere tafel gekregen in het restaurant, dat is even wennen en we zitten nu in de zon, maar dat geeft allemaal niet. Als de ober ons maar kan vinden!! Het eten is weer lekker, romige champignonsoep en daarna schnitzel en vis, hele lekkere venkel uit de oven, en salade. Smullen weer!

Na het eten gaan we naar onze kamer beneden. Koffie of thee drinken, kletsen, kleuren, puzzelen, foto's kijken, de tijd vliegt om. Dan zit er al weer een dag op. Lekker slapen!!!



**SCHOMMELEN, ALTIJD
LEUK!!**



Dinsdag 1 augustus

Ook deze ochtend staat er natuurlijk weer een ontbijtbuffet.

De koffie doen we weer beneden, het leek heel mooi zonnig weer te worden, maar het valt toch wat tegen buiten, het is wat fris. Dus gaan we weer in onze eigen kamer beneden zitten voor de koffie.

Voor de lunch gaan Martin, Nicoline en Tineke weer zwemmen. Mimi gaat kleuren, Adri en Piet maken een woordzoeker, Wieneke, Rob en Monic gaan verder met de grote puzzel. Die schiet al aardig op!



We gaan op tijd lunchen want voor de middag hebben we een boot besproken in Zutphen, we gaan varen met een fluisterboot. De rit in de bus ernaartoe is ook al mooi.



Er staan een heleboel mensen langs het water die ook met een fluisterboot mee willen. Wij hebben lekker een boot voor ons alleen, dat is heel luxe, nu kunnen we rustig instappen. Onze schipper heet Joop, hij vertelt van alles over wat we zien onderweg.

Het is prachtig, we varen over het riviertje de Berkel en door



de Grote Gracht. Er staat een reiger op het nest van een waterhoentje, hij schrikt niet eens van ons! Er zwemmen natuurlijk ook een heleboel eendjes en ganzen in het water.



Adri en Martin voelen of het water een lekkere temperatuur heeft. De schipper zegt dat je best in het water kunt zwemmen, dat veel mensen dat ook wel doen als het mooi weer is, maar wij doen dat toch maar niet vandaag. Het is echt een hele mooie tocht, we genieten er erg van. Wieneke vindt dat onze schipper Joop het zo goed heeft gedaan dat ze hem een fooi geeft. Dat is lief van Wieneke!!

We lopen naar het IJsselpaviljoen om wat te gaan drinken. Het is wel iets verder lopen dan we dachten. Als we ongeveer op de helft zijn vindt Piet dat hij wel weer genoeg gelopen heeft. Mimi heeft wel zin in een eindje lopen, dus mag Piet in haar rolstoel. Dank je wel Mimi!! Het restaurant ligt aan de IJssel, mooi hoor. Af en toe komt er een boot langs.

Helemaal teruglopen naar de bus is toch wel een heel eind. Tineke gaat de bus ophalen, en parkeert die bijna bij ons tafeltje. Dank je wel Tineke, nu hoeven we maar een klein stukje te lopen.



We zijn iets later voor het eten. Het cocktail-voorafje, met gerookte kip, veldsla en rode bietjes is bijzonder, dat maak je thuis niet en het is ook nog lekker! Daarna krijgen we gekookte aardappelen, snijboontjes, beenham en een sukadelapje. Lekker!!! We moeten wel wat lang wachten op het toetje, maar het was het wachten waard: mangobavarois met een mangotopping bovenop, hmmm!!!

Net als de andere avonden gaan we beneden in onze eigen ruimte zitten. Voor de koffie, de spelletjes en de muziek! De tijd vliegt om... alweer een dag voorbij!

Woensdag 2 augustus

Mimi zei het al direct bij het opstaan: vandaag gaan we lekker winkelen!! Dat klopt, vanmiddag in Deventer. Maar eerst natuurlijk weer een overheerlijk ontbijt, koffie in onze eigen ruimte, en voor wie wil: snoezelen in de snoezelruimte!! En die krijgen ook nog een voetmassage van Nicoline, dat is boffen! En we gaan natuurlijk nog even door met de puzzel, het schiet behoorlijk op!



En dan na de lunch op naar Deventer!! We gaan de IJssel over met het pontje, dat is leuk, en een mooi uitzicht! In Deventer bekijken we eerst de mooie grote kerk. Het is een heel oude kerk, ze hebben er zelfs een winkeltje. Martin en Adri kopen de echte Deventer-koek.



Op het grote plein zijn een heleboel kinderen aan het spelen: oudhollandse spelen en veel fietsjes in alle soorten en maten. Zelfs eentje met maar 1 wiel! We zoeken een tafeltje dicht bij de kinderspelen. Tijd voor een drankje!!

En dan kunnen we lekker winkelen. Martin winkelt ook graag. In de chocolade-winkel mag hij zelfs een chocolaatje proeven! Hij is alleen vergeten te zeggen dat de rest van de groep ook wel wil proeven....



Het lijkt even of het wil gaan regenen, maar er vallen alleen een paar druppeltjes: gelukkig!

We lopen langzaam weer naar het pontje. Het lijkt wel of het pontje nu veel harder vaart dan op de heenweg.

Aan de overkant genieten we nog even van het mooie uitzicht. Tineke gaat de bus ophalen. Dan hoeven we niet meer zo ver te lopen, na al het gewandeld in de winkelstraat.

De kok had ons al verteld dat hij een lekker buffet met allerlei hapjes ging klaarmaken voor het avondeten. Nou, het staat allemaal al klaar en het ziet er weer lekker uit! Iedereen eet z'n buikje rond.





In onze eigen ruimte beneden drinken we de koffie en gaan we de puzzel afmaken! Helemaal gelukt, het is een erg mooie puzzel. Adri en Tineke spelen Mens erger je niet. Adri zegt dat het al heel lang geleden is dat hij dat heeft gespeeld, maar hij is het niet verleerd: Adri wint. En ook met ganzenborden wint hij weer! Daarna gaan Wieneke, Tineke en Monic rummucubben. En dan is het al weer tijd om te gaan slapen!

Donderdag 3 augustus

Vandaag gaan we iets eerder weg, want we gaan met de stoomtrein van Dieren naar Apeldoorn en weer terug. Om half elf zitten we allemaal al in de bus, op weg naar Dieren. We zijn netjes op tijd dus kunnen we rustig instappen. We hebben een wagon voor onszelf. De trein ziet er mooi uit, de conducteurs en machinist zien er helemaal uit zoals vroeger. De fluit gaat, we gaan!! Er komt veel stoom uit de trein! En hij zegt heel vaak Tuut Tuut! De omgeving is erg mooi, veel bos. We zien ook nog een ooievaar!



In Apeldoorn blijft de trein even staan, kunnen we mooi het lunchpakket dat we van het hotel hebben gekregen opeten. Ook weer lekker!

Dan gaat de fluit weer, de terugreis begint! De conducteur komt nu ook steeds langs om te zeggen bij welk station we zijn. Hij stopt ook op station Beekbergen, maar we stappen niet uit, we gaan mooi helemaal mee tot Dieren.

Op de terugweg gaan we wat drinken op een terras in Beekbergen. We komen langs de bijzondere winkel waar ze etalagepoppen verkopen, we maken een heel bijzonder foto: hoeveel armen en benen zie je hier?



niet kietelen, Martin!

We zijn tegen vijf uur weer terug in het hotel, weer netjes op tijd, want vandaag eten we al om half zes. We krijgen een soepje vooraf, en daarna wordt de hele tafel volgezet: aardappelkroketjes, sperzieboontjes, geroosterde groentes, zalm, stoofpotje van rundvlees en rijst! De kok heeft gehoord dat Wieneke zei dat ze wel zin had in rijst! En natuurlijk weer een overheerlijk toetje. We hebben vroeg gegeten omdat Mimi, Wieneke, Adri, Tineke en Monic naar de Veluwe avondmarkt in Beekbergen gaan. Rob, Piet, Martin en Nicoline blijven in het hotel, die zijn wat moe, en Martin wil voetbal kijken op z'n kamer.

De markt is erg leuk: veel oude beroepen, als wasvrouw of honingmaker. We kopen ook nog wat leuke en lekkere dingen. Adri koopt een lootje van de Zonnebloem, en hij heeft een prijs: spekjes in een pot! Er is Afrikaanse muziek, met trommels. Wieneke trommelt mee! Mimi vindt een mooie tas die ze zelf in mag kleuren: echt een kadootje voor Mimi. Thuis in het hotel gaat ze 'm direct inkleuren: mooi!



Het voetballen is ondertussen begonnen.... en de Nederlandse dames hebben gewonnen!! Joepie! We gaan naar de finale! Als de wedstrijd is afgelopen gaan we toch maar slapen.

Vrijdag 4 augustus

Het ontbijt is weer lekker.

De ochtend brengen we in het hotel door, in de kelder, zoals Adri zegt. We doen een spelletje memorie, gaan snoezelen of zwemmen tot we weer mogen lunchen. Vandaag heeft bijna niemand zin in een soepje, er zijn warme saucijzenbroodjes of kaassoufflés.

Vanmiddag blijven we in Beekbergen: daar is een internationaal paardenspektake!! We weten niet precies wat het is, maar op het programma staat wedstrijd vierspan, dat moet indrukwekkend zijn. We installeren ons, een paar op de tribune, en paar staan of zitten in de rolstoel langs het hek. Nou, en indrukwekkend is het, vier paarden voor een rijtuig, de ruiter en twee mensen achterop en die moeten figuren maken, stapvoets of draf, of zelfs met z'n vieren achteruit!

Mooi hoor, we blijven best lang kijken.



Maar dorst krijg je er ook van, dus we gaan een plekje zoeken om wat te drinken. Lekker! Wieneke en Nicoline ontdekken dat er achter het restaurant paardenstallen zijn, en dat je die paarden kunt aaien. Dat wil de rest ook wel!

Wieneke trakteert op een bolletje Italiaans ijs, heerlijk!

Het is al weer vijf uur geweest, tijd om naar het hotel te gaan. Tineke en Wieneke gaan lopend de bus ophalen, want die moest ver weg geparkeerd worden toen we aankwamen. De rest kijkt nog wat rond en zien een soort kinderboerderij: allemaal verschillende dieren in een veld, van kalkoen tot hangbuikvarkentje.

In het hotel schuiven we voor de laatste keer aan voor het avondeten. En de kok heeft heel erg zijn best gedaan. Heerlijke carpaccio als voorgerecht, en daarna spaghetti!! Met bolognaisesaus, spinazie, ossenhaas en salade. En dan ook nog een chocolade-tiramisu na, poeh, dat is nog eens verwennerij!

De koffie drinken we beneden in onze eigen ruimte. De begeleiders krijgen van Wieneke een kadootje, de hartjes die op de voorpagina staan, mooi hé!



Een dag vol dieren



Samen vullen we de herinneringen voor iedereen in, dat gaat helemaal goed. En dan worden ze natuurlijk uitgereikt: kijk maar.



We kletsen nog even en dan gaan we naar bed, laatste nachtje alweer, snik!

Zaterdag 5 augustus

Naar huis gaan is ook wel weer spannend, iedereen is vroeg wakker. De koffers worden ingepakt, dan een laatste verwen-ontbijt. We zijn netjes om half tien klaar. Kunnen we in de lobby zitten en op de eerste ophalers wachten: dat is de familie van Rob: Dag Rob, het was gezellig, dank je wel.

Dan komt de familie van Adri en Piet: dag mannen, leuk om te zien dat jullie zulke goede vrienden zijn en tot een volgende keer!

De rest stapt in de bus, op weg naar Veenendaal. Daar zijn we op tijd, de broer van Martin is er al. Dag Martin, goede reis naar Utrecht, dank dat je er bij was, we vonden het erg gezellig met je!

Tineke rijdt weer verder met de bus, naar Arnhem. Bij Tendens is Joost er ook al. We zitten nog maar net als de ophalers voor Mimi binnenkomen.... moeten we ook afscheid nemen van Mimi: doe en dank je wel! Dan is alleen Wieneke er nog, maar haar ophaalster is er ook al snel. Nou meid, jij ook nog een goede reis naar huis en dank voor je gezelligheid en voor je hulp!

Als laatste, met de woorden van Rob:

HARTELIJK DANK, HET WAS EEN VOORTREFFELIJKE REIS